



## Onze kerstbrief

Het jaar 2020.....een jaar om niet snel te vergeten

In je leven zijn er jaren die je niet snel zult vergeten; een jaar waarin je iets meemaakt in je gezin, familie of vriendenkring. Of zo'n jaar waarin iets is gebeurd dat ons allemaal raakt: 2001, de aanslagen op de Twin Towers in New York en voor de ouderen onder ons: zij kunnen nog precies vertellen wat ze deden toen ze hoorden dan president Kennedy van Amerika werd vermoord in november 1963. 2020 zullen we ons ook lang heugen. Ik eindigde de nieuwsbrief van december vorige jaar met de mededeling: "en voor het jaar 2020: veel gezondheid, liefde en geluk". En toen werd het maart.....ons gewone leven werd compleet op z'n kop gezet door een pandemie: thuiswerken – niet meer naar het café of restaurant – tijdslot vastleggen voor het bezoeken van musea, bioscoop en pretparken – massaal op vakantie in eigen land. De spontaniteit werd compleet aan banden gelegd. En vooral: de school was een aantal weken gesloten. Het grote "omdenken" was begonnen: wat kunnen we wél met de mogelijkheden van deze tijd. Het onderwijs-op-afstand was een feit. En wat heeft u, samen met uw kinderen, hard gewerkt. Dat wat normaal de juffen en meesters doen omdat ze ervoor gestudeerd hebben, moest u zien te klaren tussen uw eigen verplichtingen door. We hebben het al zo vaak gezegd en geschreven: we hebben groot respect voor uw getoonde flexibiliteit en geduld! En ook onze medewerkers hebben nieuwe kansen, vooral digitaal, ontdekt om thuisonderwijs een kwalitatief goede vorm te geven. Zeker in deze tijd van het jaar moeten we hopen op betere tijden voor ons allemaal. Meer dan ooit moeten we voor elkaar zorgen en rekening houden met elkaar. Een klein gebaar kan het verschil maken. Zoals Guus, onze directeur, schrijft in zijn kerstbrief aan het personeel: "laten wij ook in het komende jaar weer het onderwijs geven dat onze kinderen zo nodig hebben. Met elkaar optrekkend, met hoop en goede zorg in het hart".

Ik noemde het woord "omdenken". Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Je maakt van een probleem een feit en van een feit een mogelijkheid. Zo luidt de definitie van Berthold Gunster, de grondlegger van het omdenken. Voor onze school een mooi uitgangspunt om schoolse activiteiten eens kritisch onder de loep te nemen in het kader van de Corona maatregelen. Hoe kunnen we wél de Kinderboekenweek organiseren – hoe vullen we het feest van Sint-Maarten in - ....en de Sint én het kerstfeest dan? Wij vinden dat het omdenken in het kader van deze bijzondere momenten op onze school goed gelukt is. U heeft ons daarbij, op afstand, prettig geholpen; van een aantal ouders hebben we goedbedoelde adviezen mogen ontvangen. Kritiek is makkelijk om te geven. Nog beter is opbouwende kritiek. Ook wij, op onze school, moeten leren te werken met het "nieuwe omgaan".

De activiteiten waarbij we altijd konden rekenen op uw hand en spandiensten, moesten nu achter gesloten deuren plaatsvinden. Met uw hulp op afstand, de grote inzet van de leden van de oudercommissie en onze medewerkers hebben we een fantastisch sinterklaas – en kerstfeest achter de rug. De kerstlunch was door de nieuwe coronamaatregelen 2 dagen eerder. Met dank aan de



Hoofdgebouw  
Zeelandiahoeve 7  
1187 KR Amstelveen  
tel. 020 645 38 25

Dependance  
Jane Addamslaan 13  
1187 DA Amstelveen  
Tel. 020-640 8706

Triangel@xs4all.nl  
[www.detriangel.net](http://www.detriangel.net)



flexibiliteit van Kragtwijk Catering is het toch gelukt om een gezellige kerstlunch te organiseren. U heeft veel foto's en filmpjes voorbij zien komen via Parro; de enige conclusie die we dan kunnen trekken, is dat de kinderen een heerlijke decembermaand beleefd hebben. Alles was top-georganiseerd. Er ontbrak ons aan niets. Onvergetelijk!

Het mooie van deze tijd is dat we nu ook de gelegenheid hebben om kritisch te kijken naar dingen die we "altijd al zo doen". Bovendien merken wij dat onze kinderen de laatste maanden enorm zelfstandig zijn geworden. Dat constateren wij o.a. bij het naar binnengaan van de groepen 1-2 en de groepen 3. Er wordt liefdevol afscheid genomen bij het hek en de kinderen huppelen vanzelf naar binnen. Een heerlijk gezicht om te zien.

Lieve mensen, we moeten het samen doen. Dan komen we deze ellendige tijd door. We moeten ons voelen als De Drie Koningen in het kerstverhaal die vol hoop op zoek zijn naar het Christus-kind. De ster wijst hen de weg. De ster die wij moeten volgen naar betere tijden is de ster van verdraagzaamheid – zorgzaamheid – medeleven. En niet alleen maar elkaar wijzen op de "anderhalve meter". Het is zoveel meer dan die afstand om deze mondiale "strijd" te winnen. Volhouden!

U ontvangt de laatste weken behoorlijk wat Parro-berichten. Dat realiseren wij ons. Ook in deze nieuwsbrief willen wij u op een aantal zaken wijzen. U leest deze informatie op bladzijde 3.

Via deze weg willen wij een aantal mensen danken. In het winterzonnetje zetten wij: de medewerkers van de Tussen Schoolse Opvang – de leden van de Ouder Commissie – de leden van de Medezeggenschaps Raad - biebouders – web-ouder. Dank ook aan alle medewerkers op school die ervoor gezorgd hebben dat de activiteiten van afgelopen maand goed zijn voorbereid en vlekkeloos zijn verlopen. En laten we niet vergeten dat de gezelligheid in deze tijd van het jaar vooral gemaakt wordt door onze kinderen op beide gebouwen.

Dan rest ons niets anders dan u een heel fijne kerstvakantie toe te wensen. Let goed op uzelf en uw kinderen. Geniet van deze bijzondere tijd met het gezin. Volg de adviezen op die door onze regering worden gegeven. Deze zijn ervoor gemaakt om uiteindelijk weer een normaal spontaan leven te kunnen leiden. Het is "kiezen op elkaar". Voor 2021 wensen wij u heel veel gezondheid, geluk en liefde toe.

Met vriendelijke groet,

Namens het hele Triangel-team,  
Guus van Weezenbeek  
Angelique Le Fèvre  
Silvia Bezuijen  
Theo Bestman







**Belangrijke mededelingen:**

**Nieuwe leerlingen op onze school:**

Wij wensen alle nieuwe kinderen, die in december 2020 zijn gestart op onze school, een fijne en leerzame tijd. Welkom op De Triangel!

**Communieviering St. Urbanus**

De communieviering zal plaatsvinden op zondag 18 april 2021. Op zondag 17 januari is de eerste kinderochtend; hieraan gaat een ouderavond vooraf op woensdag 13 januari. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Ronald Ganzeboom via [ronald.ganzeboom@icloud.com](mailto:ronald.ganzeboom@icloud.com) of 06-51992589. Uiteraard werken we volgens de richtlijnen van de RIVM.

We richten ons in het bijzonder op kinderen in groep 4. Oudere kinderen zijn natuurlijk ook welkom.

**Eerste rapport:**

Medio februari ontvangt uw kind het eerste rapport en volgen aansluitend de rapportgesprekken. Wilt u tussendoor de leerkracht even spreken? Maakt u dan een Teams-afspraak voor een moment ná schooltijd.

**Zondag 3 januari 2021:**

Op die dag krijgt u een verzoek, via Parro, om uw kind thuis te controleren op luizen. Vindt u iets? Wilt u dat de volgende dag doorgeven aan de juf. Dit scheelt de luizenmoeders ongelooflijk veel pluiswerk. Heeft u nog vragen over de luizenpluis? Kijk dan even op de website.

**Bericht van de MedezeggenschapsRaad (MR):**

Op de website van school, <https://detriangel.net/steunpilaren/medezeggenschapsraad/>, vindt u het jaarverslag 2019-2020 van de MR.

**Wij laten onze ouders niet alleen! Kerstkaartenactie van het Nationaal Ouderenfonds.**

Afgelopen donderdag heeft de Kerstcommissie ruim 700 kerstkaarten verstuurd naar het Nationaal Ouderenfonds!

Super dank voor alle geknutselde kaarten. De kinderen hebben weer hun best gedaan.

In de bijlage vindt u een collage van foto's van de festiviteiten van afgelopen weken. We hebben met elkaar enorm genoten!





**Belangrijk voor uw agenda:**

✓ De voorjaarsvakantie start op vrijdag 19 februari en duurt tot en met vrijdag 26 februari.  
De kinderen zijn ook vrij op:

- ✓ Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag en maandag 5 april: tweede paasdag.
- ✓ De meivakantie duurt dit schooljaar twee weken en start op: maandag 26 april en eindigt op vrijdag 7 mei.
- ✓ Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, en de dag erna, vrijdag 14 mei.
- ✓ Maandag 24 mei: tweede pinksterdag.
- ✓ De zomervakantie start op maandag 12 juli en duurt tot en met zondag 22 augustus.

Geniet van deze vrije dagen!

De regels bij het opnemen van extra verlofdagen vindt u op:

<https://detriangel.net/school/schoolgids/> , bladzijde 26.

*Op de volgende bladzijde leest u een gedicht over De Drie Koningen:*



Het sneeuwde over de karavaan  
en over drie gouden kronen.  
De ster ging al maar uit en aan







boven hun rode konen.

Zij treuzelden wat, zij aarzelden wat,  
zij waren al half verblind  
door de sneeuw die tussen de ster in zat  
en de ijskoude wind.

Van mirre, van wierook, van klinkklaar goud  
stonden hun mantels bol.  
Maar de wind was tegen, de sneeuw was koud  
en de wereld was daarvan vol.

En achter hen slonk hun koninkrijk  
en voor hen zwol de nacht,  
en een ster, die eerbiedig gehoorzaamd werd,  
was het overschot van hun macht.

Toen, plotseling, waaide de sneeuwvlaag om  
en sneeuwde terug naar de hemel;  
en de ster, die nu op een afdak glom,  
wenkte hen af van de hemel.

Daar lag inderhaast wat stro,  
- een trog als wankele troon,  
maar ach, want het ontroerde zo -  
iets lieflijks: Gods Zoon.

En dit was dus des werelds heer?  
En dit was zijn paleis?  
Zij deden voorzichtig hun kronen neer  
en baden het Kyrie Eleis.

